

Leen van der Ende

1940 - 2024



Bedankt voor al je liefde
en het geluk dat je ons hebt gegeven.
We gaan je ontzettend missen.

*De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met Zijn liefde.*

*Het verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring,
bezit van je gedachten nam.
Wij voelden mee met je stil verdriet,
nu rouwen wij maar treuren niet.*

Verdrietig, maar heel dankbaar voor alle liefde die wij van hem mochten ontvangen, nemen wij afscheid van mijn lieve man en maatje, onze geliefde vader en lieve trotse opa

Leendert van der Ende

Leen

* 11 augustus 1940

+ 26 januari 2024

Spektakelplein 30
2676 TA Maasdijk

Leen is weer thuis, waar wij de komende dagen met de naaste familie graag samenzijn.

Er is gelegenheid tot condoleren donderdag 1 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de Dorpskerk, Nassaustraat 2 in Maasdijk.

De Dankdienst voor het leven van Leen wordt gehouden op vrijdag 2 februari om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan 1 in Maasdijk.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de koffieruimte van de Dorpskerk, ingang Korte Kruisweg.

Het is mogelijk de dienst live te volgen via kerkdienstgemist.nl

Suus van der Ende-van den Bos

Johan

Erwin en Mascha

Lotje

Sammie

Lianne en Jan

Julia en Dennis

Jan

René en Patricia

Perry

Lisa en Tim